

# Investeren in ARMOEDE



BEELD Marieke Viergever (ICCO)

Een bezinning op de vraag over onze kernwaarden en hoe wij gezamenlijk verantwoordelijkheid willen aanvaarden voor de problemen in onze wereld, dat is wat we in deze tijd nodig hebben. De huidige ontwikkelingen, een sterke en steeds snellere globalisering, vragen hierom. Dat is geen naïeve wensdroom, maar bittere noodzaak. Deze visie mag niet ontbreken, ook en zeker niet als de schaarser wordende middelen in tijden van crisis moeten worden verdeeld.

We kunnen de problemen van vandaag niet zomaar overlaten aan de vrije krachten in de wereldmarkt. Dat is gebleken. Het is duidelijk dat wij een nieuwe ordening nodig hebben, een nieuw perspectief waarop we ons kunnen richten. Werken aan een meer coherent beleid waar het gaat om internationale vraagstukken. Ons meer bewust zijn van de geglobaliseerde wereld waarin we leven en waarin beslissingen hier en nu invloed hebben op anderen en op de toekomst. Durf tonen om werkelijke stappen te zetten en die durven uit te leggen.

Politici bestrijden te vaak crises met dezelfde paradigma's van kortetermijnvisies als waarmee de crises veroorzaakt worden. De visie lijkt te stoppen bij de Nederlandse grens en bij een kabinetsperiode. En zeker in een krimpende nationale economie is de verleiding groot om de eigen markt nog beter te beschermen en de bestrijding van armoede ver van huis 'even' uit te stellen.

Daarom roep ik (samen met collega-organisaties) politici en ons allemaal op de armen van de wereld niet van tafel te schuiven. In de aanpak van de economische crisis in Nederland moeten we ook oog hebben voor mensen die het hardst getroffen worden. Immers, het ontwikkelingsbudget zal dit jaar al minstens 300 miljoen euro omlaag gaan.

Ontwikkelingssamenwerking is geen liefdadigheid voor goede tijden. Het is een kwestie van rechtvaardigheid. Ieder mens heeft recht op onderwijs, op zorg en veiligheid. Dat is een universeel principe en dat kunnen we niet loslaten nu het ons minder goed gaat. Nu moeten we investeren in wereldwijde duurzame en groene ontwikkeling. De vele crises – de voedselcrisis, klimaatcrisis, economische crisis – zijn veroorzaakt in de geïndustrialiseerde landen en treffen de armste landen het hardst. Met effectieve, duurzame hulp creëren we meer welvaart, meer veiligheid voor mensen in kwetsbare regio's en beperken we de klimaatverandering.

We moeten waken voor kortetermijndenken: bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking leidt al snel tot kapitaalvernietiging, omdat de vooruitgang op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en zorg van vele jaren weer verloren dreigt te gaan. ■

Jack van Ham  
Algemeen directeur ICCO