

*De kopzorgen
van de*

NEPALESE VROUW

Fotomodel **Wendy Dubbeld** reisde voor ICCO naar Nepal om er de situatie van vrouwen in kaart te brengen. Sindsdien zet het internationale topmodel zich in om aandacht te vragen voor vrouwen die leven in conflictgebieden. Voor ICCO Magazine schreef ze haar ervaringen op. 'Het is bizar om het leven van vrouwen in Nepal met dat van mij te vergelijken.'



BEELD Sigrid Spinnox

Toen ICCO mij vroeg of ik mee wilde naar Nepal om daar de situatie van vrouwen in kaart te brengen, twijfelde ik geen moment. Dit was mijn kans om eens een andere wereld te zien dan die van de glitter en glamour, dacht ik. Het raakte me meer dan ik op dat moment kon vermoeden.

Hoofdstad Kathmandu is een geweldige plek. Je kijkt je ogen uit van alle kleurrijke eetkraampjes, winkeltjes, mensen, het drukke verkeer. Maar de stad kreeg een heel andere uitstraling, toen ik op bezoek ging bij vrouwen die werken in de prostitutie. Ze lieten me zien hoe ze woonden: kleine kamertjes die ze vaak delen met anderen. En ik nam een kijkje in de louches massagesalons, restaurants en dansbarren waar ze werken.

Ik was behoorlijk ontdaan over wat deze meisjes mij vertelden en toonden. Ze hebben geen keuzes - of toch wel: de keuze tussen enerzijds een hard leven op het land, zonder opleiding of mogelijkheid iets te doen tegen misbruik en geweld; óf naar de stad trekken en werken in de seksindustrie. Het is bizar om hun leven met dat van mij te vergelijken.

We bezochten vrouwen in de bergen en op het platteland. Het werd me duidelijk dat vrouwen de echte werkers van Nepal zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor het halen van water, de landarbeid, ze sjouwen urenlang door de heuvels om voedsel, takken en stenen te verzamelen. De mannen leggen nog maar eens een kaartje.

Wat ik me sterk realiseerde tijdens de lange bergwandeling terug naar de auto, dat vrouwen in Nepal niet eens denken aan vraagstukken die ons in Nederland bezig houden: gelukkig zijn, de juiste partner

vinden, blijven we werken als we kinderen krijgen. Ze hebben geen keuzes, ze overleven. Dag in, dag uit. Terwijl ik gewoon weer in het vliegtuig kan stappen, terug naar Nederland.

En ja, dan ben je weer terug en begint dadelijk weer de achtbaan van je eigen leven: vliegtuig in en uit naar de volgende shooting. Maar de reis blijft me bezighouden. Als je op televisie iets naars ziet over onrechtvaardigheid en armoede, dan zit er toch een scherm tussen. Het raakt je minder. Als je wilt, zap je gewoon verder. Maar als je face to face hebt gezeten met mensen die je hun levensverhaal vertellen, dan laat je dat niet makkelijk los.

Werken in de seksindustrie is één van de twee keuzes

Ik probeer zoveel mogelijk mensen te vertellen over Nepal. Mensen zijn soms sceptisch. Zo van: Wendy moet ineens zo nodig de wereld verbeteren. Maar als ik vertel over wat ik heb meegemaakt, gaan ze vaak overstag. Sommigen denken dat ze er vanuit Nederland toch niks aan kunnen doen. Maar dat kan wel! Bijvoorbeeld door de campagne Vrouwen staan Sterker te steunen.

Het wordt tijd dat vrouwen de vrijheid krijgen eigen keuzes te maken. Dat ze mee kunnen beslissen over de toekomst van hun land en dat er wetten komen die hun rechten waarborgen. Dat ze naar school en naar een dokter kunnen. Dat daders van verkrachtingen berecht worden. Dat vrouwen rechten krijgen, zoals alle mensen. ▶

Met de campagne Vrouwen staan Sterker wil ICCO de aandacht van publiek en politiek vestigen op VN-resolutie 1325 die voorziet in een sterkere rol voor vrouwen bij wederopbouw. Vrouwen kunnen in (post)conflictlanden een belangrijke rol vervullen bij conflict- en vredesprocessen, maar worden helaas door hun omgeving genegeerd. ICCO wil dat vrouwen in (post)conflictlanden meebeslissen over de toekomst van hun land. Tijdens het Goodies Live evenement op 8 maart kwamen meer dan 1325 (om precies te zijn 1400) vrouwen luisteren naar de concerten van Gabriel Rios en Pete Philly & Perquisite. Lezers van ICCO Magazine konden er met korting naar toe. Kijk op www.icco.nl voor een filmpje van de avond.



Veel vrouwen in Nepal zijn het slachtoffer van uitbuiting, marteling, mentale onderdrukking en seksueel geweld. Ze mogen vaak niet naar school, moeten alleen de zorg dragen voor het huishouden en de kinderen. De man bepaalt wanneer ze eet, waar ze gaat en waar ze woont en zelfs wanneer ze gebruik mag maken van medische voorzieningen. ▼

▲ Aankomst in Nepal

In Nepal breekt een nieuwe periode aan. Deze maand vinden democratische verkiezingen plaats en zal ook een nieuw grondwet worden vastgesteld. WOREC zorgt dat ook vrouwen vertegenwoordigd worden in het ontwerpen van de grondwet. Zodat de hele bevolking zich deel voelt van het nieuwe Nepal en vrouwen én mannen sámen de ontwikkeling van hun land ter hand kunnen nemen. Het begin van een mooie toekomst voor dit meisje? ▼



Veel meisjes uit arme plattelandsfamilies vertrekken naar de stad om daar geld te verdienen. Velen belanden in de 'amusementsindustrie' waar ze hun lichaam moeten verkopen om te voorzien in hun dagelijks bestaan. WOREC, een Nepalese partner van ICCO, geeft hen medische verzorging en vangt hun kinderen op. Zo hebben deze vrouwen toch een plek waar ze op kunnen terugvallen. ▼▶



▲ Jyotsna Maskay is werkzaam bij de Nepalese vrouwenorganisatie Worec en leeft voor haar idealen. Tegelijk is ze heel bescheiden over haar enorme inzet. Ze noemt zichzelf een 'vertolker van stemmen', omdat ze praat namens alle vrouwen van wie de rechten elke dag worden onderdrukt en geschonden.